

1. Här i en stad

Här i en stad som har många och höga hus,
finns en park med berg och träd som lyser
med tusen ljus.

Och på berget som är rätt stort
finns en stubbe med liten port.

Där bor flera små troll som ni
går förbi.

Här har de bott sen de föddes för längesen
till och med en farmors mormors morfar -
han lever än!

Troll som varje dag leka får
lever glatt flera hundra år.

Här i parken med tusen ljus
är det bus!

Här är det bus!

2. Det går runt

Det går runt, runt, runt i vår karusell
där vi rider på kottar från morgon till kväll.
Det är roligt och snyggt, det som vi har
byggt.

Ja, vår park är ju helt speciell.

Det går runt, runt, runt kring en gammal
stam.

Denna rutschbana slutar i grodornas
damm.

När du plaskar glad vid ett näckrosblad,
ja, då tittar grodorna fram.

Det går runt, runt, runt kring vår fina sten,
i vårt lilla tåg utav tall och en.

Vi ser stjärneljus mellan träd och hus
när vi åker i fullmånens sken.

3. Äntligen är de här

Äntligen kommer de! Nu är väntan slut.
Jag är deras kusin och de landar om en
minut.

Äntligen är de här, vi ska ha så kul,
i vår park med en skog och ett snurrande
jättehjul.

Vi ska hänga, svänga och klänga på allting
som finns i den härliga parken.

Vi ska bada och vi ska va´ glada och kana
ner i grodornas damm.

Äntligen kommer de! Nu är väntan slut.
Jag är deras kusin och de landar om en
minut.

4. Propellersvansen

Bara när jag är så lycklig att jag inte kan
stå still,

kan jag snurra runt med svansen i vilken
hastighet jag vill.

Nästan liksom en propeller snurrar den och
jag blir lätt.

Jag kan dansa runt i luften och det har
ingen annan sett.

Talleman och lille Tille vill jag gärna
krama om.

Nyckelpigan Prickolina, hon har aldrig
träffat dem.

Mina favoritkusiner stannar hela veckan ut.

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag,
lördag, söndag – slut!

5. Här ska det lekas

Här ska det lekas hela dagen lång.

Vi ska åka i tågbanan gång på gång
och fara på kana ner i våran damm.

Sitta vanligt och sen bak och fram.

Nu är vi nöjda och har plaskat klart
och vi skuttar ner till gungorna och tar fart

och sjunger en sång om troll i sommarlek
som klättrar upp i granar och tall och ek.

Själv kan jag gunga upp till rymden jag,
gungar högst utav alla varenda dag.

Men hjälp! Vad i hela världen hände nu?
Upp och ner i ett fall är jag ju.

Jag flyger i luften som en liten boll,
men jag landar mjukt i mossan som alla
troll.

Tur har vi jämt – det är nog bara så.

Kan hända beror det på att vi är så små.

6. Barkbåten

Stilla... flyter... vi på en barkbåt fram
och nu kan vi... vara... bara vara här med
varann.

Det är ljummet i luften

och alla lamporna speglar sig i vattnet.

Och när himmelen har blivit svart,
då kommer nattens flyn och fladdrar runt i
skyn

och cirklar runt vår båt till denna stilla låt.

Ja, stilla... stilla... och ingen av oss mer
mår illa.

7. I en gran

Vi sitter här i en gran
och ser tåg, bilar, bussar och plan
och människor som går omkring.
Det hörs tut, tjut och rassel och pling.
Det är en förträfflig dag
tycker Talleman och tycker jag, tycker jag.
Och snart ska vi flyga ner
till ett kul lyckohjul som vi ser.

Vi sitter här i en gran.
Härifrån ser vi ut över stan.
Vi ser folk som har så kul
i ett snurrande jättestort hjul.
Det är en förträfflig dag
tycker Talleman och tycker jag, tycker jag.
Och snart hämtar kråkan oss
för ett kråkpass, det har vi förstås!

8. Lyckohjulet

Nu hoppar jag upp till talet tjuogoett.
Dit svingar jag mig och det är jättelätt.
Det är underbart att snurra här
för det kittlar i magen, ni vet sådär...

Där står min kusin, min egen Talleman.
Jag undrar just nu ifall han också kan.
Det är underbart att snurra här
för det kittlar i magen, ni vet sådär...

9. En vit kanin

Ibland kan det kännas lite skönt att vara
ensam.
Det tycker lille trollet Tille, som är trött.
Går bland blommorna i rabatten.
Gör skutt i pölarnas vatten
och tycker det är så härligt att vara fri.

Och just som han står där i en vattenpuss
och hoppar
kommer en jättemjuk och väldigt vit kanin,
som får syn på honom och frågar:
”Tror du att du kanske vågar
ta tag i örat på mig och sen kliva upp?”

Sen hoppar jag runt med dig en stund och
visar skogen
och låter dig se var alla djur har sina bon.
Kanske tar vi oss ner till dansen
där trollden svänger med svansen

till mössens lilla orkester – du ska få se.
Kom och häng med!

10. BlomRide

Det var mörka moln över gran och tall
och det blixtrade till, sen så kom en knall.
Och det öste ner, bara mer och mer.
Det blev bäckar och små vattenfall.

De små trollen stod på ett tegeltak
vid en hängränna där, som var lång och
rak.
Och en vattenflod kom där trollden stod.
Det var smatter och dunder och brak!

Då fick floden tag i en blommas blad.
Lise slängde sig ner, åkte med ett slag.
Och helt genomblöt från sitt blad hon tjöt:
”Det är BlomRide jag åker idag!”

11. Sockervadden

Nu gör vi oss en grotta i sockervadden.
Vi mumsar här på väggarna alla tre
och drar i alla mjuka och goda trådar.
Det blir en mysig grotta ska du se!
Den är så vackert rosa, den sockervadden.
Vi hjälper till att äta den alla tre
och drar i alla mjuka och goda trådar.
Det här var världens bästa trollidé!

Men vad nu? Det klibbar fast på hela min
kropp!
Det kletar överallt på oss allihop
ifrån fötter, till huvudknopp, Stopp!

Vi måste gå och tvätta oss i fontänen.
Den ligger inte långt bort och det är bra.
Där kan vi gnugga öron och hår och
svansar.
Ja, det är nästan som att gå på spa!
Sen kan vi åka kråka till andra ställen.
Vi landar när det är något kul vi ser,
för vi har faktiskt tröttnat på sockervadden.
Vi mår nog dåligt om vi äter mer!

12. Galoppen

Galopp, galopp och galopp.
Min häst har inget stopp.
Jag flyger fram med en väldig fart
och tror att jag kommer först.

Min häst är starkast och störst.
Men bakom mig är Talleman.
Han galopperar också, han.
Och han är nästan ikapp mig nu,
nu kommer han, oj, oj, oj!
Galopp, vad detta är skoj!

Galopp, galopp och galopp.
Min häst fick plötsligt stopp.
Nu står jag stilla på banan här
och Talleman är ikapp
med två på sin nummerlapp.
Och nu så är det Tilles häst
som galopperar allra bäst.
Nu rider båda så snabbt förbi
och jag, jag blir nummer tre.
Galopp, men vad gör väl det?

13. Brödmadrassen

Det är så skönt att ligga i brödmadrassen.
Jag gillar att den formar sig runt min
kropp.
Och när jag sovit färdigt och blivit
hungrig,
så kan madrassen ätas opp!

Här ligger vi och vilar nu allihopa,
fast Talleman fick inte nån plats häri.
Och magarna är fulla med glass och
varmkorv
och många människor går förbi.

Jag drömmer om en häst i en vild galopp
och drömmer om en korv som jag äter opp.
Och om en vit kanin som är mjuk och len
och som har skutt i sina ben.

Jag drömmer om en grotta av sockervadd
och drömmer att det regnar och allt blir
kladd.
Och drömmer om en blixtnedbör med en häftig
knall
och regn som blir ett vattenfall.

Det är så skönt att ligga i brödmadrassen.
Jag gillar att den formar sig runt min
kropp.
Och när jag sovit färdigt och blivit
hungrig,
så kan madrassen ätas opp!

14. Måsens sång

Nyss kom jag tillbaka från havet.
En sill fick jag fast i min trut.
Men sen fick jag höra nå'n skrika
och släppte då sillen till slut.
För högt upp i skyn i en rosa ballong,
rakt ovanför parken med fullt hålligång,
så hängde tre småtroll som hade panik.
Javisst, det var verkligen full dramatik!

Men snabb var jag
och tog i svansarna tag.
Jag tog dem till marken och tröstade dem
ett slag.

Min farbror är kung på att flyga.
Han jobbar som flygtaximås.
I söndags så flög han två småtroll
som kom från en skog i Borås.
De hade visst båda ett tovtigt hår
och massor av fräknar och smutsiga tår,
så kanske de trollen jag tog i min trut
är samma som åkte med farbror Knut?

Ja, snabb var jag
och tog i svansarna tag.
Jag tog dem till marken och tröstade dem
ett slag,
det gjorde jag!

15. Krama dig

Krama dig! Jag vill krama dig!
Jag är nu på väg till dig för att krama dig.
Vila mig, jag vill vila mig!
För nu är jag väldigt trött.
Många nya har jag mött.
Jag vill vila mig bredvid dig.
Håll om mig! Håll om mig!

Somna här! Jag vill somna här!
Jag är varm och trygg hos dig, jag vill
somna här!
I en bur full av mjuka djur,
ska jag sova gott hos dig.
Ingen ska få väcka mig.
Jag är varm och trygg här hos dig.
Håll om mig! Håll om mig!

16. Tille i klon

Oj, vilken tur att jag lyckades smita ner.
Tur, tur, jag har massor av tur!
För jag blev stoppad i fickan på flickans
kjol.
Ur, ur, men jag hann klättra ur!
Nyss låg jag och sov i en bur full av
gosedjur.
Bur, bur - ja jag sov i en bur.
Då kom det en grej som tog tag i min bak
och svans.
Sur, sur - ja och då blev jag sur!

Hjälplös och väckt ur min ro,
dingla´ jag bort i en jättestor klo!
Hjälplös och väckt ur min ro,
Dingla´ jag bort i en jättestor klo!

Oj, vilken tur att jag lyckades smita ner!
Tur, tur, jag har massor av tur!
För jag blev stoppad i fickan på flickans
kjol.
Ur, ur, men jag hann klättra ur!
Nyss låg jag och sov i en bur full av
gosedjur.
Bur, bur - ja jag sov i en bur.
Då kom det en grej som tog tag i min bak
och svans.
Sur, sur - ja och då blev jag sur!

Hjälplös och väckt ur min ro,
dingla´ jag bort i en jättestor klo!
Hjälplös och väckt ur min ro,
dingla´ jag bort, men jag smet, må du tro!

17. Hem till Borås

Vår vecka är slut. Oj, vad tiden gick fort!
Vi kom ju i söndags vid fem.
Så roligt vi haft och så mycket vi gjort.
Vi vill inte alls åka hem.
Men hemåt går färden på pålitlig mås.
Den tar oss direkt till vår skog i Borås.

Vi flyger och vinkar farväl,
till sprakande fyrverkeri.
Raketerna dansar i skyn
med glittriga småstjärnor i.

Vår vecka är slut Oj, vad tiden gick fort!
Vi hoppas få komma igen.

Vi älskar att leka och busa förstås,
med Lise, vår släkting och vän.
Hon måste få komma till oss någon gång
och gå på vår lina från farfars balkong.

Vi flyger och vinkar farväl,
till sprakande fyrverkeri.
Raketerna dansar i skyn
med glittriga småstjärnor i.