

1. Välkommen

Välkommen hit. Nu är det nästan jul

och fullmånen lyser så tröjan blir månskensgul.

Jag tränar flöjt inför dansen på julaftons kväll

och ungarna sover sött under björnmossefäll.

Ut över sjön flyger min flöjtmusik

Allting är stilla, där borta hörs uggleskrik.

Och tusen stjärnor som glimmar så klara och små

de blinkar till mig med hälsning från natthimlen blå.

När det blir ljusst och det är mitt på dan

får våra trollungar hugga en julegran.

Den får de pynta med tuvull och lingon och lav.

När granen är klädd ska äntligen dansen bli av!

2. Våningstallen

Ifall du klättrar upp för grenarna på våran våningstall så får du se att det är faktiskt ganska lätt att hitta tjugoett, den minsta dörr du sett.

Ja, här bor vi perfekt, intill en sjö.

Vår utsikt är så fin.

Och överallt finns hål och roliga krypin

för fåglar, mygg och troll och bin.

Vi kan gå ut på grenen och spana över sjön

och se när Hacke kommer hem med frön.

Nu är det vinter här och kanske kommer snön,

men marken den är ännu grön.

Ifall du klättrar upp för grenarna

på våran våningstall

så får du se att det är faktiskt

ganska lätt

att hitta tjugoett, den minsta dörr du sett.

Ja, här bor vi perfekt, intill en sjö.

Vår utsikt är så fin.

Och överallt finns hål och roliga krypin

3. God morgon

God morgon mina trollungar.

Vakna! Det är jul och snart är tomten här.

Ni får gå ut en sväng i skogen för att hugga oss en gran

som vi tillsammans sedan klär.

Men mina ungar små

ni måste skynda på

så att ni hinner hem till Kalle Kotte klockan två.

Och vänd nu hem direkt

om er stig blir täckt

av snö som faller ner med flingor små.

God morgon mina trollungar. Titta!

Det blir ljusst och snart är släkten här!

Ni får gå ut en sväng i skogen för att hugga oss en gran

som vi tillsammans klär.

Ni kan ju ringa till kusin Liv ifall ni vill.

Hon vill nog hänga med och kan nog stigen utantill.

Så upp och hoppa nu

Se solen lyser ju.

Ta kläder på! De hänger här intill!

God morgon mina trollungar.

Vakna! Det är jul och snart är tomten här.

Ni får gå ut en sväng i skogen för
att hugga oss en gran
som vi tillsammans sedan klär.

4. Hoppa över svampar

Hoppa ut i skogen över svampar
Först hoppar ni och sen hoppar jag.
Vi ska hugga en gran i skogen,
sedan leker vi nog ett slag
Över tuvor och över gräs
skuttar vi så svansen måste hinna
ikapp.
Barr i foten och gren i ögat,
och ikväll så får vi nog en juleklapp

Hoppa ut i skogen över svampar.
Först hoppar ni och sen hoppar jag.
Vi ska hugga en gran i skogen
sedan leker vi nog ett slag.
Över kottar och över ris
skuttar vi så svansen måste hinna
ikapp.
Kletig kåda och lav i håret,
och ikväll så får vi nog en juleklapp

Hoppa ut i skogen över svampar.
Först hoppar ni och sen hoppar jag.
Vi ska hugga en gran i skogen
sedan leker vi nog ett slag
Över pinnar och över blad
skuttar vi så svansen måste hinna
ikapp.
Klibbig hand och ett fall i mossan,
och ikväll så får vi nog en juleklapp

5. Röksvamp

Stora bruna puffar far rakt upp i
skyn när hon hoppar.
Vilken underbar syn!
Vi vill gärna slänga oss ner ifrån
bron så att röken flyger som en
kanon.
Ja vi vill volta och landa säkert på
rygg, eller på baken ibland.
Vi är så stolta för våran stil är så
snygg.
Vi landar utan svansen i hand.

6. Det snöar

Hipp hurra, det snöar idag!
Vill ni leka nu, för det vill jag.
Det här är nog vår lyckodag
Vi hinner stanna ett litet slag

Hipp hurra, det snöar idag!
Vill ni rulla snöboll, för det vill jag.
Och jag vill bygga så vi får
en snögubbe med en massa hår

Hipp hurra, det snöar idag!
Vill ni ligga ner, för det vill jag
och svepa lite upp och ner.
En ängel sen där i snön vi ser

Hipp hurra, det snöar idag!
Kastar ni en snöboll, för det gör
jag.
Jag siktar noga mot sitt mål
och hoppas sen att ni leken tål...

7. Bananskalet

Men se! Vad är det där för nå't som
lyser under marken?
Och vad är det för fågel där, som
griper tag i barken?
Jag skyndar mig att åka på bananen
nedför stupet.
Vad kan det va' som lyser, där nere
ifrån dju-upet?

Men OJ! Vart tog hon vägen lilla
Liv, nu är det illa!
Var det med vilje, eller råkade hon
bara trilla?
Vi måste åka efter för att kolla vad
som hände.
Vad kan de va' för sken i bananens
andra ände?

Men HU! Tänk om de stöter på en
väldigt läskig råtta!
Ja USCH! Vem vet väl vad som
göms i denna grotta?
Det kan ju va' en spindel som har
ögon överallt,

men Liv behöver oss, så vi måste ta
det kallt – Trots allt!

8. Vättarnas grotta

Banka på städ och spikarna slå.
Vi måste bli klara för släden ska ju
gå.
Klippa med sax och sy men en tråd.
Alla små ungar ska klappar få.
Vi har jobbat och slitit dagen lång.
Limmet är slut, men inte våran
sång.
Vätten Viggo vilar så glad.
Det brinner i vår fina steneldstad.

Fröer och barr och stenar och bark
och massor av blomblad och fullt
av pinnar små.
De har vi lagt i lådor och skåp.
Allt kan vi tillverka, hej och hå!
Vi har jobbat och slitit dagen lång.
Limmet är slut, men inte våran
sång.
Fjärilsdraken är nästan klar
och tomtens små möss våran släde
drar.

9. Hjälp

Hjälp! Det här är det värsta vi sett.
Vilka håriga ben!
Sex kolsvarta ögon som spanar på
oss i flammande sken.
Vart ska vi fly? Vi har ingen chans.
Snart biter spindeln fast i en svans.
Men!
Vem är det som kommer där?
Självaste tomten med säck är här.
Trollsno han strör med sin hand
SIMSALABIM, så blir spindeln till
sand!
Hjälp! Tänk om tomten vet om att
vi lovade mor att gå hem.
Vem vill stanna och leka i snön?
Var det Liv, eller vem?
Tänk om tomten är arg på oss tre.
Det vore så skönt om han snart
kunde le, men...

Tomten ser rätt vänlig ut.
Detta slutar nog väl till slut.
Nu så tar han oss i sin hand
Välkomnar oss till tomteland.

10. Julbordet

Välkommen sköna jul, vi har
längtat efter dig!
Bordet är färdigdukat med en
maskig, god pastej.
Myggmust och kåda och larvsylta
sen,
du är så välkommen hit vår vän!
Välkommen sköna jul!
Vi har längtat, vi har längtat
Som vi har längtat efter dig!

Välkommen sköna jul, vi har
längtat efter dig!
Lingon och blad på väggen hänger
fast med timotej.
Under en tistel man pussar varann.
Tänk, sen när granen är pyntad och
grann...
Välkommen sköna jul!
Vi har längtat, vi har längtat
Som vi har längtat efter dig!

11. Var håller de hus

Kära nån, nu är klockan snart tre
och var håller barnen hus?
Det blir mörkt och det snöar. De
borde varit här för längesen.
Var är de? Nu försvinner ju dagens
sista ljus.
Vi får leta och ropa på dem.
Varför kommer de ej? Eller
gömmer de sig?
Detta oroar mig!

De skulle ju hämta en fin liten gran
och skynda tillbaka igen.
Men skogen är mörk nu och trollen
är små, de är inte hemkomna än.

Kära nån, nu är klockan snart tre
och var håller barnen hus?

Det blir mörkt och det snöar. De
borde varit här för längesen.
Var är de? Nu försvinner ju dagens
sista ljus.
Vi får leta och ropa på dem.
Varför kommer de ej? Eller
gömmar de sig?
Detta oroar mig!

12. Trollofonen

Hallå! Hallå! Har jag slagit 112?
Kan ni hjälp oss att hitta våra små?
Vi har letat överallt och nu är det
jättekallt.
Hallå! Hallå! Var snäll att skynda
på!

Javisst! Javisst! När såg ni barnen
sist?
Vi flyger på direkten, givetvis!
Det tröstar nog varann.
Var var de när de försvann?
Vi spanar mellan buskar, träd och
ris.
Vi hökar ser ju minsta lilla mus på
långt, långt håll,
för ingen annan fågel ser så bra och
har sån koll!
Javisst! Javisst! Vi ser varenda
kvist.
En hökpolis är alltid optimist.
Säkert ska vi finna dem,
hitta spår så småningom!
Det slutar säkert väl till sist!

13. Släden

Dra, dra vår släde! Vi kommer med
klappar.
Vi glider över snön med fart.
Med facklor vi lyser längs vägen.
Det klingar om oss underbart!
Vi ligger gömda så väl i paketet
och hoppas vara framme snart.
Vi vill hem till vår mamma och
pappa.
De undrar var vi är, såklart.
Är det pyntat överallt?

Får vi gröt, eller nöt, eller kåda som
är söt?
Får vi dansa litegrann och bara
hålla om varann?

Men oj, nu kommer ju tomten med
släden!
Han kommer med paket till oss.
Kan det hända att han har sett
barnen?
Nej, inte har han det, förstås...
Men, vad är det för en julklapp med
svansar?
De har vi faktiskt sett förut!
Är det Talleman, Tille och Liv som
har kommit hem till oss till slut?
Vilken lycka i så fall!
Vi som letat och sökt bakom varje
gran och tall!
Kan vi ha en sådan tur?
En lycklig jul bland troll och djur!

14. Bästa juleklappen

Bästa julklappen! Ni är tillbaka,
små älskade barn.
Vi har ropat länge, men fick inga
svar, oh säg var ni var!
Bästa julklappen! Ni är tillbaka,
små älskade barn.
Lyckan kom tillbaka, nu firar vi jul,
nu ska vi ha kul!
Först ringer vi hökarna, de kan
flyga hem igen.
Sen tar vi klapparna som vi fått av
tomtefar – vår vän!
Vem av oss får mandelblom i
gröten denna jul?
Den lyckliga får ta femton varv i
ekorrems ekorrhjul!
Bästa julklappen! Ni är tillbaka,
små älskade barn.
Vi har ropat länge, men fick inga
svar, oh säg var ni var!
Bästa julklappen! Ni är tillbaka,
små älskade barn.
Lyckan kom tillbaka, nu firar vi jul,
nu ska vi ha kul!

15. Dansen

Dansen den går i tallen varje år.
Kom håll i hand, vi nu tillsammans
går.

Armar böj och blicken höj
och backa två steg och klappa.

Dansen går uppför trappan en
sväng.

Lyft nu benen i vårt gäng.
Armar böj och blicken höj
och backa två steg och klappa.

Dansen den går på grenen nu ut.
Håll din balans tills dansen är slut.
Armar böj och blicken höj
och backa två steg och klappa.

16. Granen

Kvar i skogen, en väldigt liten gran.
Det var den som skulle blivit
julegran åt trollen.

Men, i stillhet med en hatt av snö
står den kvar i natten välbehållen.
Kvar i skogen, en väldigt liten gran.

Genom snön så hoppade en hare
över ängen

Månen lyser över tysta bon,
men två troll vill dansa runt i
sängen.

För uppe i tallen, på våning tjuogoett
kan man höra sången från en
trollduett.

En sång som handlar om en
hemlighet
som de alla tre har lovat tomtefar
att hålla,
för nu vet de, det ingen annan vet,
att han med sin vänsterhand kan
trolla!